



Op stap met je hond.

Het bos rondom de pyramide van Austerlitz,
lengte $\pm 7,5$ km.



De route start bij de parkeerplaats van het restaurant De Pyramide van Austerlitz. Als u bij het oprijden van de parkeerplaats rechtdoor rijdt over een heuveltje, ziet u recht voor u een zuil met een wandelaar erop (zie foto). Dit is het beginpunt van de wandeling. Rondom de pyramide mogen honden niet los. U start op particulier gebied. Houd er rekening mee dat er wild in deze bossen leeft.



1. Volg het pad waarover de rode, groene en gele wandeling lopen. Bij een volgend informatiebord gaan we even naar links en iets verder langs een wit hek weer naar rechts. Voor de pyramide houdt u links aan. Loop in de richting van een tweede bankje en volg vanaf hier de bosrand om de pyramide. Ter hoogte van de volgende hoek van de pyramide nemen we een iets verscholen teruglopend bospad naar links.

2. Na ongeveer 25 meter gaan we bij een splitsing rechtsaf. U loopt nu over een wat dalend pad. Op een kruising met een smal paadje gaan we rechtdoor. Uitkomende op een wit gemarkeerd ruitpad gaan we naar links. Even verderop gaan we weer naar rechts. Voor een wit bordje gaan we naar links. U mag hier niet rechtdoor, daar ligt een militair oefenterrein.



3. We nemen het tweede pad naar links, waar niet staat aangegeven dat honden niet los mogen. Aan het eind van dit paadje gaan we naar rechts. U bent weer terug op de rode en groene route.



4. Volg de makeringen, we negeren 2x een kruising en passeer een fietspad. Na ongeveer 25 meter, lopen we rechtdoor en verlaat u de rode en groene route. Uitgekomen op een blauw gemarkeerd ruiterspad gaan we linksaf en even verderop weer naar rechts. U bent weer terug op de gemarkeerde routes. U komt uit bij een heuvelachtig heideveld.



5. Neem het smalle paadje rechtdoor het heideveldje*. Het paadje lijkt even verder op te houden maar iets links kunt u het vervolgen. Waar het paadje echt ophoudt steekt u het laatste stukje op gevoel zelf rechtdoor. U komt uit op een zandpad met wat links een bankje. Hier houden we rechts aan. Even verder splitsen de rode en groene wandelroute zich. We volgen hier de groene route, u gaat dus linksaf.

**Alternatief: Blijf de gemarkeerde routes volgen tot deze zich splitsen en volg groen.*



6. Waar de groene route naar rechts gaat, lopen we rechtdoor langs een gekapt stuk bos. Aan het eind hiervan lopen we ook rechtdoor. Op een duidelijke splitsing gaan we naar rechts en steken we even verder een bosweg met een fietspad over. U loopt nu in tegengestelde richting op een witgeel-groen gemarkeerd pad. Direct na de tweede marking gaat u linksaf een smal bospaadje op (zie foto's). Volg dit pad geruime tijd. Uitkomende op een breder bospad gaan we naar links.



7. Het bospad komt uit op de Trekerlaan met fietspad. Hier gaan we naar rechts. Op een kruising gaan we naar links. Ook de witte, gele en groene route gaan deze kant op. Houd rechts aan, u komt uit bij een breed pad en een bankje. Volg hier de geel gemarkeerde Wollenberg route. Verlaat de route na ongeveer 50 meter en ga op een blauw gemarkeerd ruiterspad naar links.



8. Volg het ruiterspad enige tijd, u passeert een veldje met jonge boompjes en een schuine kruising. Steek de brede boslaan, die u al eerder bent tegen gekomen over en blijf op het ruiterspad. Negeer een kruising en blijf parallel lopen langs het bredere pad rechts van u.

9. Ga, iets voordat het ruiterspad naar links gaat, op een kruising naar links. Na ongeveer 200 meter gaat u weer naar rechts. Loop op de volgende twee kruisingen rechtdoor, u negeert een markering van het Trekvogelpad en gaat rechtdoor een smaller pad op (zie foto).



10. Op een verhard fietspad gaan we naar links en na ongeveer 150 meter naar rechts. U komt weer op het particulier gebied. Het paadje splits zich in het begin in verschillende takken, maar deze komen weer bij elkaar. Op een vijfsprong pikken we de gemarkeerde wandelingen weer op. Via een niet al te lange beukenlaan komen we op een wat drassig pad dat naar links buigt. Iets verder gaan we naar links en komt u uit bij de nostalgische speeltuin achter het restaurant.

Bruno van Oers

